

Liturgie Regenboogkerk

Datum: 6 november 2022 Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag
Voorganger: Ds. Christi Bartelink Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Conny. Lector: Monique Overige medewerkers: beamer:
Sander. Knd Ineke

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: lied 276: 1,2 en 3 zomaar een dak

Stil gebed

Votum en groet: *V: Onze hulp is in de Naam van de Here*

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal

A: AMEN

Zingen: Psalm 33: 8 wij wachten stil

Kaarsen worden aangestoken

Door zanggroep: Gott lebet noch (lied van J.S. Bach)

Gebed om ontferming

Loflied: lied 273: 1,2 en 3 looft God die zegent

Gebed om de opening van het Woord

Gesprek met de kinderen

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Spreuken 2: 1-10

Zingen: lied 992: 1,2,3 en 4 wat vraagt de Heer

Schriftlezing: Jesaja 60: 16 b, 128-20

Zingen: lied 213: 1,2 en 3 morgenglans der eeuwigheid

Verkondiging

Zingen: lied 726: 1,2 en 6 hoor een heilig koor

Inleiding tot het gedenken

Zingen: lied 725: 1,2,3 en 4 Gij boden rond Gods troon

Noemen van de namen

Zingen 'Ik zal er zijn' (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'
Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan
O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Gebeden

Collecten

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en van de oppas

Ook de tieners komen terug

Slotlied: Psalm 138: 1 en 4

Zegen (3x Amen)

Gott lebet noch (J.S. Bach)

1. Ja, God leeft nog! Lieve mens, waarom aarzel je? God is goed, vanuit zijn Erbarmen geeft Hij hulp op aarde. Met zijn kracht en sterke armen maakt hij alles wel en goed. God kan veel beter, dan wij denken, al onze nood de goede kant uit sturen. Lieve mens, bedenk je toch: ja, onze God, hij Leeft nog steeds!
2. Ja, God leeft nog! Lieve mens, waarom aarzel je nog? Ben je zwaar met een kruis beladen, neem God mee op je pad. God is groot en rijk aan genade, wie zwak is helpt Hij vol genade overeind. Gods genade blijft altijd, zijn trouw zal nooit vergaan. Lieve mens, bedenk je toch: ja, onze God, hij Leeft nog steeds!

3. Ja, God leeft nog! Lieve mens, waarom aarzel je? Lijkt het erop dat heel de wereld je in de steek laat, weet je niet waarheen te gaan. God wil je dan nog steeds beschermen en in de narigheid bij je zijn. God is het, die dat van harte meent, waar de nood het grootste lijkt. Lieve mens, bedenk je toch: ja, onze God, hij leeft nog steeds!